

Ngọc Minh Đài

Tuất thời, 03-3 Ất Tỵ (05-4-1965)

THI

THÀNH lòng tâm lối thoát mê tân,
HOÀNG (Hoàn) vũ điệu linh khắp phú bản,
BỔN mặt nếu không gìn chín chắn,
CẢNH trần lạc nẻo khó yên thân.

THÀNH HOÀNG BỔN CẢNH. Ta chào chư Thiên mạng lưỡng đài, chào chư liệt vị nam nữ. Bốn Thần được lệnh báo đàn, vậy chư vị thành tâm nghinh tiếp Đức Lê Đại Tiên, Bốn Thần xin xuất ngoại ứng hầu.

TIẾP ĐIỂN

THI

LÊ dân chen chúc cảnh lâm than,
VĂN sĩ tài nhân khéo ngờ ngàng,
DUYỆT lại số đời trong quá khứ,
Lửa thiêng chưa dịu chí ngang tàng.
Hồng trần lặn hụp vòng tai ách,
Đại Đạo hoảnh dương cứu khổ nàn,
Tiên tục phải đâu xa vạn dặm,
Giáng cơ gởi gắm tắc can tràng.

Lão chào chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội lưỡng ban. Lão lấy làm vui mà thấy được nhiều nguyên căn hiện diện đàn tiên. Đáng lý ra, Lão có những giờ để hàn huyên việc đạo với những nguyên căn đó, hiềm vì sứ mạng Lão đến đây là vâng lệnh Tam Giáo Tòa, thay mặt Giáo Tông Đại Đạo để sắp xếp chương trình hành đạo trong tương lai nơi Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, mà cũng là chương trình chung cho Đại Đạo. Vậy Lão xin mời chư đệ muội an tọa đặng đặng.

Chư hiền đệ! Thánh tịnh Ngọc Minh Đài là một ngôi Thánh đường được dựng lên do lòng hướng thiện cùng tâm đạo của dân đạo nơi địa phương này, đã tốn phí rất nhiều, kể của người công, được dựng lên một trụ tướng hữu hình Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nơi địa phương này đã trải qua bao lúc thăng trầm, bao hồi khảo thí, đó là lẽ dĩ nhiên. Lão tiếc vì tuy cành lá sum suê chẳng giúp khách lữ hành ẩn nường những khi mưa đầu nắng lửa, hoa quả chẳng giúp được kẻ bụng đói gan khô. Có phải tại lòng người vô tình rào đón hay nghiệp trầm luân khách tục thích vương mang.

Đời đã đến hồi hỗn độn, đạo phải lúc chinh nghiêng, thế nên, biết mà không hành là thừa; hành mà không đúng là phá hoại. Người giữ đạo không hành là không đạo, hành đạo không hiểu đạo là hại đạo. Vì vậy, mục đích của Lão đến đây là đem chánh pháp Đại Đạo cùng chương trình hành sự ban bố cho nơi này, cũng là một thí điểm trong giai đoạn mới để địa phương được nhuần gội hồng ân của Thượng Phụ, chung tay lập công quả buổi Hạ nguơn.

Chiếu theo “Thánh Dự Quy Điều” thì mỗi một địa phương cần phải có một cơ cấu tổ chức để hướng dẫn nhơn sanh đi ngay đường thẳng lối.

Chư đệ cần lưu ý điều này:

Nếu mỗi nhơn sanh chưa qua cửa Lễ Sanh thì khó vượt qua hàng chức sắc, Thiên phong. Chính vì những lẽ đó, nơi này cần phải chỉnh đốn Ban Cai Quản lại mới có thể tiếp tục sự nghiệp xưa đã bị phủ mờ trong thời gian suốt mười năm trường đăng đẳng.

THI

*Muốn đem máy Tạo để phô bày,
Ngặt nỗi người trần mãi đắm say,
Mượn ngọn linh cơ xin nhắc nhở,
Thấy chẳng hiện tại với tương lai?*

THI BÀI

- 1. Hiện tại thấy những gì đau khổ,
Tương lai nào có chỗ yên thân,
Bởi không quy hợp tinh thần,
Bởi không xây dựng nhân thân nhân quần.*
- 2. Bầu vũ trụ có dân có nước,
Chẳng riêng mình hưởng phước hưởng duyên,
Khéo khôn gìn giữ mỗi giếng,
Đến ngày Đại Đạo quy nguyên vững vàng.*
- 3. Chí học Đạo hèn sang há nệ,
Quyết tu thân khó dễ bao nài,
Nhìn xem hiện tại tương lai,
Trải thân trần cấu tạo ngày Thuấn Nghiêu.*
- 4. Lão ghi để ít nhiều tâm huyết,
Kiếp sống còn ai biết chẳng ai,
Tối tâm khí cụ khoe tài,
Vật vô tri giãm hình hài hữu tri.*
- 5. Kẻ tham vọng bù chì đã đáng,
Người thiện lương khổ nạn thương ôi!
Bao nhiêu cá, một miếng môi,
Sông dài, biển rộng, lần hồi cân phân.*
- 6. Dụng lý đạo xây lần Đại Đạo,
Dem tài nhân mà tạo nghĩa nhân,
Từ vật chất đến tinh thần,
Từ đời tới đạo góp phần liên quan.*
- 7. Ban Cai Quản nhờ hàng thiện chí,
Biết làm người tri bỉ tri thân,
Một trong dân tộc tinh thần,
Đừng quên nhiệm vụ đỡ đần gọi kêu.*
- 8. Ban Lễ Nhạc sớm chiều luyện tập,
Cho thành hình hầu lập quả công,
Hòa trên thuận dưới một lòng,
Tinh thần lễ nhạc phải thông mà hành.*

TẢN VĂN

Lễ Viện thì có: Ban Phổ Huấn: Ban này có trọng trách mà cũng là nòng cốt đào luyện

những mầm non tương lai của Đại Đạo. Mỗi tháng ít nhất cũng phải có bốn ngày để cho những trẻ từ 5 đến 12 tuổi cùng hàng tuổi từ 12 sắp lên. Buổi sáng dành cho hạng tuổi lớn, buổi chiều dành cho hạng tuổi nhỏ đến để học chữ, học niệm danh các Đấng Thiêng Liêng, học kinh nhựt tụng tứ thời, học tôn chỉ Đại Đạo, vân...vân...

Còn hạng lớn hơn nữa, nói chung là toàn thể tín đồ, hoặc nhơn sanh chưa nhập môn cầu Đạo, mỗi tháng 2 ngày sóc vọng, sau những buổi lễ nghi cúng bái, được nghe một thời thuyết giáo lý Đạo.

THI BÀI

- 1. Cơ tiến hóa tre tàn măng mọc,
Cuộc chuyển luân dân tộc nước non,
Giống lành quả tốt trái ngon,
Cây cam há trở bồ hòn được ư?*
- 2. Hai lăm triệu kể từ đây đó,
Một mảnh hình mấy ngõ phân ly,
Gây cho hậu quả những gì?
Văn minh khoa học có chi bảo toàn?*
- 3. Dân tiến bộ ngoài hàng cương kỷ,
Nước văn minh chánh trị vô thần,
Khổ cho quan, tủi cho dân,
Cơ đồ một gánh tiền nhân ngõ ngang.*
- 4. Thiếu niên ấy tạo đoan xã hội,
Thiếu nhi là muôn đội binh hùng,
Đất lành gieo giống túc sung,
Chẳng hoài công của, kẻ vun người trồng.*
- 5. Dạy con trẻ giống dòng đạo đức,
Diu con qua khỏi vực mê đồ,
Hằng ngày tập tiếng Nam Mô,
Còn đâu học thói hồ đồ nghinh ngang.*
- 6. Thanh thiếu niên tinh thần Việt quốc,
Bốn ngàn năm mảnh đất Giao Châu,
Cùng chung vũ trụ hoàn cầu,
Hình hài un đúc trong bầu thiên nhiên.*
- 7. Khôn với đại không riêng dòng giống,
Thánh hay hiền chớ mộng Đông Tây,
Non sông ta đắp, ta xây,
Ta Hiền, ta Thánh, tổ thầy cũng ta.*
- 8. Đem đạo đức dung hòa nhiệt huyết,
Đem nghĩa nhân buộc siết tình thân,
Này Lê Lợi, này Triệu, Trưng,
Anh linh Tổ quốc mới ngàn ấy sao!!!*
- 9. Rằng nhược tiểu Trời cao nâng đỡ,
Giống Tiên Rồng tạm bợ chi ai,
Vinh sang lớp áo bên ngoài,
Phanh phui gang tấc hình hài cho cam.*

10. *Buồn mà nói, nói làm chi đó,
Buồn mà than, than có ai nghe,
Nhấn ai, ai nhớ lời thề,
Xây đời đạo đức chớ hề nản công.*
11. *Đã không phải chim lồng cá chậu,
Thì thôi đừng tranh đấu phan phui,
Khôn ngoan rồi đại mấy hồi,
Tay mình mình chặt ra người phế nhân.*

TẢN VĂN

Ban Bảo Trợ - Hình thức Ban Bảo Trợ ở một đơn vị Thánh thất, Thánh tịnh, thì hãy dựa vào một tiêu chuẩn đơn giản như sau:

Khi đã có bản thông quy nam phụ lão ấu tín đồ rồi, mỗi nhà hoặc mỗi người đều tự nguyện mỗi tháng dành một đồng bạc gọi tạm là đồng bạc bảo trợ. Khi trong vùng lân cận hữu sự thì lấy đó mà bảo trợ lẫn nhau.

THI BÀI

*Ấy bảo trợ tạo điều thông cảm,
Chia sẻ nhau lúc thảm, khi vui,
Quan hôn tang tế những hồi,
Tùy gia dư hữu đắp bồi cho nhau.*

*Từ địa phương việc nào nhỏ nhặt,
Đến bốn phương chùa thất lớn lao,
Không phân chi phái sắc màu,
Tinh thần bảo trợ nêu cao Đạo Trời.*

TẢN VĂN

Ban Liên Giao - Ban này có nhiệm vụ liên giao hòa ái với các nơi, từ phạm vi Thánh thất, Thánh tịnh đến Đình, Miếu, Chùa chiền, Am tự, làm gạch nối liền giữa Đại Đạo cùng Tam Giáo Đạo, mở rộng tình thương tuyệt đối, giao hảo tương trợ.

THI BÀI

*Không nứt thiết một hồi làm được,
Phải dò lần từng bước liên giao,
Không phân tôn giáo phái nào,
Tinh thần liên hiệp đối trao học hành.*

*Giáo lý Đạo đàn rành có sẵn,
Đem ra hành thẳng thắn tùy cơ,
Thời kỳ chẳng đợi chẳng chờ,
Phải nên thận trọng, hăng hờ không nên.*

TẢN VĂN

Đáng lý thì Lão đế nơi địa phương dựa vào Đạo luật Pháp chánh mà sắp xếp những cơ cấu phụ thuộc sơ đồ tổ chức, nhưng vì thời giờ không cho phép chừa đệ muội diên trì, nên lão vạch sẵn sơ đồ cho, căn cứ theo đó mà hành.

Trước tiên là Đầu Họ Đạo, kế đó là Ban Cai Quản, gồm có 1 Chánh Hội trưởng, 2 Phó Hội trưởng (1 nam, 1 nữ), nữ phụ trách về giáo nhi và trù phòng. Một Từ Hàn, một Phó Từ

Hàn, một Thủ Bôn, một Phó Thủ Bôn.

Đó là Thường Vụ. Dưới Thường Vụ có 4 ban chuyên môn:

1. Ban Lễ Nhạc
2. Ban Phổ Huấn
3. Ban Liên Giao
4. Ban Bảo Trợ

Bốn ban này theo cách vẽ sơ đồ thì ngang hàng nhau, chịu hệ thống của Thường Vụ.

Dưới Ban Cai Quản có nhiều vùng cũng sắp ngang hàng nhau, mỗi vùng được cử một Chánh, Phó Trị Sự.

Đó, các hiền đệ muội tạm thi hành giai đoạn đầu trong thời hạn 2 năm. Sau đó, nếu cần sẽ được bổ túc thêm các ban chuyên môn.

Lão nhận thấy tinh thần từ chức việc đến tìn hữu sở tại còn nghi kỵ nhau. Sự công cử không được trọn tìn nhiệm, một điều khuyết điểm là ý lại Thiêng Liêng, cầu xin Thiêng Liêng chỉ định. Nếu như vậy thì còn chi là công quả với sứ mạng thế Thiên hành đạo. Vì những lẽ đó, Lão điểm danh một loạt các đệ muội mà Lão thấy có thiện chí và thiết tha với việc củng cố cơ đạo sở tại nhưng còn ngăn cách bởi những mặc cảm:

THI BÀI

*P. V. N. V. S. hiền đệ,
Đã bao năm chẳng nệ khó nghèo,
Gian nan cũng ráng lần theo,
Dốc vì cơ đạo bươn trèo bao phen.*

*P. V. T. còn nhen tâm hỏa,
Với ý phàm bản ngã đa mang,
Bao phen ôn thử nhiệt hàn,
Bao phen trầm bổng lẽ làng bước đi.*

*N. V. H. sân si còn nặng,
Đã bao phen cắn đắng đệ huynh,
Xui nên những tiếng bất bình,
Làm cho uổng phí công trình bao phen.*

*P. N. N. sang hèn chẳng nại,
Cơ thử lòng nhưng lại vượt qua,
Dốc vì nhân nghĩa thuận hòa,
Tới lui lo lắng đạo nhà song song.*

*N. V. S. cảm thông cho đó,
Hoàn cảnh hiền cũng khó tới lui,
Từ đây hãy ráng chung vui,
Để cùng huynh đệ tô bồi địa phương.*

*N. V. C. trên đường công quả,
Cùng anh em hối hả việc làm,
Mẫu từ công khó bao năm,
Được về an dưỡng xa xăm cõi nhàn.*

N. V. T. sớm toan lo liệu,
Hãy giảm lần khí tửu thậm đa,
Trau dồi hạnh đạo ôn hòa,
Để nhờ an phận tuổi già kề bên.

T. V. T. muốn nên danh phận,
Chữ công danh cần thận thêm hơn,
Bao năm chùa thất ở gần,
Bao năm tiến thoái mấy lần sao nên.

L.V. T. tuổi tên sử Đạo,
Nơi Ngọc Minh đã tạo năm xưa,
Tình riêng ý cách lọc lừa,
Hãy cùng huynh đệ sớm trưa chung cùng.

N. V. C. nấu nung lòng đạo,
D. V. T. cố tạo quả công,
Bao phen thọ hưởng ân hồng,
Những khi mưa nắng trong vòng tai ba.

N. V. S. mẹ nhà quá cố,
N. V. L. báo bổ ân thâm,
Anh em cố tránh hiểu lầm,
Chung tay xây dựng tình thâm thuở nào.

B. V. G. lao đao lận đận,
Trên trường đời buồn lẫn đau thương,
Giờ đây cố gắng chung đường,
Để làm kèo trụ cột rường địa phương.

Đ. V. B. tình thương gây lại,
Có chi đâu mà ngại tránh xa,
Quý hơn giữ được chữ hòa,
Tu cầu cha mẹ tuổi già yên vui.

N. T. N. tới lui cũng lỡ,
Nhìn địa phương cơ sở đau lòng,
Bao phen để bước bao đồng,
Giờ đây trở lại chung cùng đắp xây.

N. V. M. công dày mấy lúc,
Vi nghịch lòng phạm tục bao phen,
Tường trắng đã sáng hơn đèn,
Chi hơn sở tại đua chen tô bồi.

P. T. C. mấy hồi lừa lọc,
N. T. H. khó nhọc nơi đây,
T. T. N. khá chung tay,
Với **N. T. K.** chiều mai lo lường.

Bản danh sách là gương tâm đạo,
Hãy cùng nhau hội thảo luận bàn,
Đệ huynh bầu cử thành ban,
Từ vùng họ đạo sớm toan thật hành.

TẢN VĂN

Ngày Chúa Nhật sắp tới đây, hiền đệ Huệ Lương, Huỳnh Chơn, Thiện Bảo, Thiện Chơn, Diệu Hạnh hãy đến chứng kiến cuộc bầu cử Ban Cai Quản sở tại. Lão giao phần liên lạc cho hiền đệ Huệ Chơn, khá tùy khả năng cùng tình cảm của mình gây được sự tín nhiệm trong đệ huynh hầu thỏa thuận trước phần vụ của mình để ngày bầu cử khỏi gặp trở ngại. Các hiền đệ an tọa.

Lão cần lưu ý điều này cho chư đệ muội được điểm danh: Từ lâu bốn đạo nơi đây có quan niệm sai lầm về danh từ Ban Cai Quản, tưởng rằng ban này lên chiếm hết cả quyền hành của Thánh thất cũng như của dân đạo. Trái lại thì những người đã tham gia vào ban luôn luôn lãnh phần nặng gánh, từ công cho đến của. Một điểm nữa cũng không kém phần quan trọng: Đạo là của chung vạn loại; Chùa, Thất là của chung dân đạo địa phương. Quyền quyết định là của dân đạo. Dân đạo tín nhiệm toàn Ban Cai Quản đại diện cho mình để gánh vác việc nặng nhọc trong mỗi nhiệm kỳ 2 năm. Mãn nhiệm kỳ đó, nếu thiếu sự tín nhiệm thì mình không bỏ phiếu bầu. Hết khi bầu xong, thì giao toàn quyền quyết định cho tập đoàn Ban Cai Quản chớ đừng dụng cá tính của mình mà đi ngoài luật lệ đã quy định.

Ban Cai Quản tương lai hãy lập sổ bộ đạo cho phân minh, theo thể lệ chung đã có sẵn, hầu dễ tra cứu khi cần lập giấy chứng nhận. Đó, những điều cần làm trước. Lão đã chỉ đủ đây, có dịp khác sẽ bổ túc thêm.

Đây về phần Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý:

Hiền đệ Huệ Lương! Trong khi bản Quy Điều chưa được Thiêng Liêng chấp nhận ban hành, thì hiền đệ vẫn tạm giữ chức vụ Trưởng Ban mà điều hành các ban đúng theo tôn chỉ đã vạch sẵn. Rồi đây, sứ mạng của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý sẽ nhập thể, tiếp tay cùng các Thánh thất địa phương.

Nơi đây là thí điểm đầu tiên, thiết là một đặc ân Thiêng Liêng đã ban. Chương trình nơi Ngọc Minh Đài sẽ được áp dụng nơi các Thánh thất khác khi có sự hiểu biết và nhận thấy sự ích lợi cần thiết cho địa phương đó.

Sau cùng, Lão nhắc nhở sự bầu cử Ban Cai Quản Ngọc Minh Đài với việc tiến hành chương trình đã hoạch định là rất cần thiết. Chư hiền đệ, hiền muội, giờ phút này cũng như thời kỳ này không phải là lúc dưng sớ, dưng khải để thử thách Thiêng Liêng hầu giải quyết việc tò mò của mình, mà trái lại phải ráng nhận xét chơn lý Đạo, ráng tu cho kịp đủ đầy phước đức hầu tránh khỏi cơn lửa phỏng dầu sôi. Ngày giờ không còn cho phép các hiền đệ đó thí nghiệm nữa.

THI

*Nhiệm vụ tới đây Lão đã rồi,
Khuyên chung đệ muội Đạo trau dồi,
Phước ân có đủ, Huyền Linh hộ,
Từ giã ban ân Lão phản hồi.*